

EMMELOORD 1-2-3 !

In "Schokkererf" no.95 van augustus 2016, pag.12 en 13, maakt Bruno Klappe aan de hand van een document uit 1663 van O. Dapper aannemelijk, dat in de buurt van de boerderij "De Blauwe Stenen" aan de Vliegtuigweg in de Noordoostpolder het oorspronkelijke dorp Emmeloord moet hebben gelegen. Met daarbij een kerk, die al in 1132 als afgeleide van het St.Odulfus klooster wordt genoemd. Zie ook het kaartje uit waarschijnlijk de 18-e eeuw, met de vermelding "de gewesene kerk".

Het dorpje Maenhuizen wordt dan gesitueerd op het noordelijk gedeelte van de terp die wij nu Emmeloord noemen.

Toen door landafslag het oorspronkelijke Emmeloord moest worden opgegeven, werd even ten zuiden van Maenhuyzen de nederzetting weer opgebouwd, compleet met kerk.

Klappe denkt dat de nieuwe woonterp op enige afstand van Maenhuizen is gebouwd, van dit dorpje gescheiden door een stukje land waar later de begraafplaats is gekomen.

Tot zover het artikel van Bruno Klappe in het "Schokkererf".

AWN-Flevoland kon hieraan een stevige onderbouwing leveren met "steenharde" bewijzen.

Op 2 september 2016 was er weer een "Doe-dag" in het Provinciaal Depot van Bodemvondsten in Lelystad.

1. AWN-Flevoland is bezig oude vondsten van 1986 van kavel O26 te onderzoeken en in te schrijven. Er ontstaat een discussie over een stukje blauwig natuursteen: wellicht van een schip gevallen, of stukje van een grafsteen of zoiets?
2. AWN-er maakt een afdruk in het Studiecentrum van het artikel van Bruno Klappe. De boerderij op kavel J117 heet "De Blauwe Stenen", Vliegtuigweg 12, wegens aldaar gevonden grafzerken, Kavel J117 ligt aan de overkant van de Vliegtuigweg ten opzichte van kavel O26..... Het brokje natuursteen van "1" valt op z'n plaats.
3. Vraag aan onderzoeker van vondsten van kavel O26: "was er in 1986 ook daklei gevonden?" Antwoord: "Ja, hoor, een heel zakje vol, kijk maar, daklei, met spijkergaatjes, zoals voor kerkdaken werd gebruikt"
Dus er was inderdaad een kerk op de plek "grond van gewesene kerk" op het kaartje.

4. Derhalve:

- Het oorspronkelijke Emmeloord, "Emmeloord 1", lag in de buurt van kavel O26 / J117,
- Maenhuizen lag op een terp bij de (latere) haven
- "Emmeloord 2" werd op een nieuwe terp ten zuiden hiervan herbouwd.
- En "Emmeloord 3" is thans Wereldaardappelhoofdstad!

AWN-Flevoland denkt dat Bruno Klappe gelijk heeft. De stenen spraken!